

ΣΑΜΟΣ: ΚΛΕΙΝΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ANIMAL CARE SAMOS



Το καταφύγιο για αδέσποτα ζώα, που ίδρυσαν Ολλανδοί κάτοικοι της Σάμου, κλείνει μετά από 13 χρόνια λειτουργίας και αφού οι άνθρωποι του «Animal Care Samos» κατάφεραν να δώσουν για υιοθεσία 70 σκυλιά και γάτες, που φιλοξενούνταν εκεί έως πρόσφατα. Η έκταση όπου είχε δημιουργηθεί

ο χώρος φιλοξενίας των αδέσποτων κοντά στον Χ.Υ.Τ.Α. του νησιού είχε παραχωρηθεί από τον Δήμο Σάμου στο φιλοζωικό σωματείο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Το 13 είναι ένας αμφιλεγόμενος αριθμός. Για κάποιους παραπέμπει σε γρουσουζιά, ενώ για άλλους σημαίνει τύχη. Για εμάς, αυτός ο αριθμός σηματοδοτεί τα 13 χρόνια της δράση μας, ως Animal Care Samos. 13 χρόνια γεμάτα αγωνία, πόνο και κούραση. 13 χρόνια αντιμέτωποι με προλήψεις και σπερμολογία, λόγω της άγνοιας των ανθρώπων. Αλλά πάνω απ' όλα, 13 χρόνια γεμάτα με πολύ αγάπη· την ανιδιοτελή αγάπη όλων αυτών των ψυχών, που καταφέραμε να βοηθήσουμε να βρουν το δρόμο τους.

Κάθε γεγονός, δράση ή πραγματικότητα έχει πάντα δύο όψεις· τη θετική και την αντιθετική. Η θετική πλευρά για εμάς είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια μπορέσαμε να κάνουμε πράξη, αυτό που βαθιά μέσα μας αγαπάμε: φροντίσαμε, περιθάλαψαμε, στείρωσαμε, δώσαμε για υιοθεσία χιλιάδες ζώα. Περισσότεροι από 4.000 αδέσποτοι σκύλοι υιοθετήθηκαν, ενώ στείρωθηκαν πάνω από 17.000 αδέσποτοι σκύλοι και γάτες, με την εθελοντική εργασία πολλών κτηνιάτρων και δεκάδων εθελοντών, που κάθε χρόνο έρχονταν στη Σάμο, από

διάφορα μέρη του κόσμου.

Καταφέραμε να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στη διαδικασία αλλαγής της νοοτροπίας της τοπικής κοινωνίας, προς όφελος των ζώων. Καταφέραμε να ευαισθητοποιήσουμε την πολιτεία, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να προσφέρει τη βοήθειά της, στο βαθμό που εκείνη θεωρούσε εφικτό. Καταφέραμε να πολεμήσουμε την άγνοια, μέσω της ενημέρωσης. Η λίστα είναι τεράστια. Δυστυχώς, όμως, αυτό δεν ήταν αρκετό.

Η φιλοζωία δεν είναι χόμπι, ούτε εργασία. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρέωση. Είναι απόφαση ζωής, είναι στάση και τρόπος ζωής, είναι καθημερινότητα. Απαιτεί χρόνο, πρόθεση, διάθεση, κουράγιο και περίσσεια θέλησης και αγάπης. Ο Δήμος Σάμου δεν μπόρεσε, όλα αυτά τα χρόνια ή δεν θέλησε, να σταθεί αρωγός στο βαθμό που όφειλε, ως αρμόδια τοπική αρχή, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για την προστασία των αδέσποτων ζώων, επικαλούμενος, ως άλλοθι, είτε την έλλειψη προσωπικού, είτε την έλλειψη χρημάτων. Αναρωτήθηκε κανείς τους πώς όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε να ανταπεξερχόμαστε οικονομικά σε όλα αυτό το δύσκολο έργο που προσφέραμε;

Η κοινωνία και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά, πολλές φορές φοβούμενοι την κοινωνική αντίδραση ή λόγω έλλειψης χρόνου ή διάθεσης, απείχαν. Και οι δύο, πολιτεία και κοινωνία, εκμεταλλεύτηκαν την παρουσία του Animal Care Samos, προκειμένου να αποποιηθούν τις ευθύνες που τους αναλογούν, στρουθοκαμηλίζοντας απέναντι σε ένα πρόβλημα που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει.

Ο δικός μας κύκλος ολοκληρώθηκε. Ευχόμαστε να κληροδοτήσαμε στη Σάμο ένα μέρος της αγάπης που νιώθουμε για όλα τα έμβια όντα. Ας είναι αυτό μία νέα αρχή. Ας είναι η αποχώρησή μας η αιτία να κινητοποιηθούν κάποιοι και να αρχίσουν το δικό τους έργο, τη δική τους προσπάθεια για την ανακούφιση των ζώων που υποφέρουν και χρειάζονται τη βοήθειά μας, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ελπίζουμε ότι οι αρχές της Σάμου, έστω και την τελευταία στιγμή, έστω και με αυτόν τον τρόπο, να κατανοήσουν

ότι έχουν την ίδια υποχρέωση απέναντι στο ζωικό βασίλειο και το περιβάλλον, με την υποχρέωση που έχουν απέναντι στους πολίτες. Είμαστε όλοι κομμάτι του ίδιου συστήματος, μοιραζόμαστε το ίδιο κομμάτι γης και αναπνέουμε τον ίδιο αέρα. Ίσως οι συνθήκες να είναι πλέον κατάλληλες, ώστε να βρεθεί τρόπος να συμβιώνουμε όλοι, με τρόπο που οι άνθρωποι να μη ζουν εις βάρος των ζώων και του περιβάλλοντος.

Καλή σας συνέχεια...

Με πολλή αγάπη,

Η ομάδα του Animal Care Samos

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥ ANIMAL CARE SAMOS ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΙΑ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗ ΦΕΡΝΕΤΕ ΠΛΕΟΝ ΖΩΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ.

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΥ».

Πηγή/φωτογραφία: zoosos.gr