

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΤΟΦΑΓΙΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥΣ ΓΤΟ



Την Τρίτη 13 Γενάρη 2015 κι ενώ η κοινή γνώμη είχε στραμμένη τη προσοχή της σε ένα ακόμη «τρομοκρατικό χτύπημα», ένα άλλου είδους τρομοκρατικό χτύπημα, ασύγκριτα πιο ύπουλο, μαζικό και καταστροφικό, λάμβανε

χώρα: η ΕΕ έδινε το πράσινο φως στις εταιρείες «βιοτεχνολογίας» για την καλλιέργεια των ΓΤΟ στα ευρωπαϊκά εδάφη.

Η νέα οδηγία σηματοδοτεί την επιβολή της διατροφικής τρομοκρατίας των ΓΤΟ σε 504 εκατομμύριων ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία κατηγορηματικά και σταθερά αποστρέφονται τους ΓΤΟ ως καλλιέργεια και τροφή.

Αν δεν μπλοκαριστεί, η οδηγία αυτή θα οδηγήσει στον κορεσμό της αγοράς μόνο με ΓΤΟ και στην υποκατάσταση της πραγματικής, φυσικής τροφής από νοσηρή ΓΤΟ τοξική ύλη.

Έτσι η εγκληματική αυτή οδηγία σημαίνει την έναρξη ενός ακόμη αθόρυβου πόλεμου εναντίον μας και προωθεί το σχέδιο του απόλυτου ελέγχου της τροφής μας στο τελικό στάδιο όπου πλέον οι κοινωνίες μετατρέπονται σε ένα τεράστιο, διαχειριζόμενο «κοπάδι».

Στην νέα πραγματικότητα που σχεδιάζεται να διαμορφωθεί θα έχουμε χάσει το δικαίωμα επιλογής τροφής (αφού οι ΓΤΟ θα προκαλέσουν γενικευμένη γενετική μόλυνση καταργώντας ουσιαστικά την βιολογική και κάθε άλλη οικολογική καλλιέργεια) και πλέον δεν θα διαφέρουμε από τα εκτρεφόμενα ζώα στα οποία για σχεδόν δύο δεκαετίες τους επιβλήθηκαν οι ΓΤΟ ζωοτροφές

μιας και θεωρούνται «στόματα χωρίς δικαιώματα» αφού δυστυχώς δεν μπορούν να διαμαρτυρηθούν και να αποτρέψουν οποιαδήποτε μορφή καταπίεσης τους επιβάλλεται.

Τυπικά λοιπόν μετά από αυτή την εξέλιξη ανοίγει ο δρόμος πλέον για μια ΕΕ των «εκτρεφόμενων» ανθρώπων όπου αυτή μας μεταχειρίζεται ως «κοπάδι» εκτρεφόμενων ζώων στο οποίο με προθυμία σπεύδει να σερβίρει την νοσηρότητα των ΓΤΟ ενώ ταυτόχρονα αρνείται πεισματικά να προστατέψει την υγεία μας και το δικαίωμά μας στην επιλογή πραγματικής, φυσικής τροφής, αρνείται να προστατέψει το περιβάλλον και τις οικολογικές μεθόδους καλλιέργειας, τελικά αρνείται να διασφαλίσει και να εγγυηθεί το οποιοδήποτε δικαίωμά μας.

Και έτσι για μια ακόμη φορά επαληθεύεται η τραγική διαπίστωση: ότι δηλαδή η καταπίεση που επιβάλλεται στα μη ανθρώπινα ζώα (στη προκειμένη περίπτωση οι ΓΤΟ) ουσιαστικά γίνεται για να μας εξοικειώσει και με την δική μας καταπίεση η οποία εύκολα περνάει στη κοινωνία.

Είναι ολοφάνερο πλέον ότι εμείς οι πολλοί, η πλατιά μάζα των ευρωπαίων πολιτών, είμαστε ο στόχος και ότι ουσιαστικά μόνο εμείς μπορούμε να εμποδίσουμε το ανυπολόγιστο κακό που ετοιμάζεται να εξαπολυθεί. Το αν θα τα καταφέρουμε ή όχι εξαρτάται αποκλειστικά από την κατανόηση του πως μας προγραμματίζουν μέσα από την τροφή και έτσι καταφέρνουν να μας διαχειρίζονται σε κάθε πτυχή της ζωής μας.



Η βασική επίγνωση περί της φυτοφάγου ανατομίας μας είναι η κρίσιμη και αναγκαία συνθήκη αφού οδηγεί σε μια απελευθερωτική αμφισβήτηση ολόκληρου του τωρινού μοντέλου διατροφής αλλά και στη συνέχεια και του ίδιου του συστήματος της καταπίεσης που το προωθεί. Αναγνωρίζοντας και πάλι την αλήθεια του ανθρώπινου σώματος και γενικά της ανθρώπινης οντότητας, βλέπουμε ότι μας έχουν εγκλωβίσει πρώτον σε μια διατροφή πλήρως ασύμβατη και ακατάλληλη με την ανατομία μας (μια διατροφή από την λεηλασία

της ζωής των μη ανθρώπινων ζώων) και δεύτερον μέσα από αυτή τη διατροφή ακυρώνουν τον αισθανόμενο άνθρωπο που φέρουμε μέσα μας, τον άνθρωπο που λειτουργεί με την αρχή της δικαιοσύνης και της μη καταπίεσης.

Επιπλέον βλέπουμε ότι μας επέβαλαν την καρικατούρα του «σαρκοφάγου» για να μας αλώσουν στο πιο βασικό επίπεδο, στο επίπεδο της βασικότερης βιολογικής ανάγκης που είναι η τροφή. Η καρικατούρα του «σαρκοφάγου» είναι αυτή που ομογενοποίησε την διατροφική συμπεριφορά μας στην κατανάλωση των ζωικών «προϊόντων» και προωθείται επιθετικά ως αναπόσπαστο κομμάτι της μαζικής και σε βιομηχανική κλίμακα εκτροφής ζώων από την δεκαετία του 1970.

Εκ των υστέρων φαίνεται ότι ο στόχος δεν ήταν να μας κάνουν απλά να καταναλώνουμε τα ζωικά «προϊόντα» σχεδόν καθημερινά αλλά να δημιουργηθεί η βάση εκείνη που θα καθιέρωνε την ύβρη των ΓΤΟ. Έτσι στήνεται μία ακόμη φούσκα, η πλέον τραγική, αυτή της βιομηχανικής κτηνοτροφίας, η οποία συνεχώς επεκτείνεται (στο σημείο όπου σήμερα σφαγιάζει 70 δις ζώα δήθεν ως «τροφή» των ανθρώπων) και πολλαπλασιάζει συνεχώς τα στόματα εκείνα που γίνονται οι αποδέκτες της νοσηρής σοδειάς των ΓΤΟ. Οι 4 κύριες ΓΤΟ καλλιέργειες (σόγια, καλαμπόκι, ελαιοκράμβη και αλφάλφα) ακόμη και σήμερα πηγαίνουν στην συντριπτική τους πλειοψηφία ως ζωοτροφή και μόλις ένα ελάχιστο ποσοστό πηγαίνει άμεσα στους ανθρώπους, το οποίο καταναλώνουν εν αγνοία τους κρυμμένο στα συστατικά των επεξεργασμένων τροφίμων.

Η διατροφή λοιπόν με ζωικά στήριξε και καθιέρωσε τους ΓΤΟ και είναι αυτή που ακόμα και σήμερα τους στηρίζει. Όμως ταυτόχρονα αναδεικνύεται σε Αχίλλειο πτέρνα του σχεδίου τους: η απόρριψη αυτής της διατροφής και η επιστροφή στη συμβατή με την ανατομία μας φυτοφαγία (φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά, κελυφωτοί καρποί, κλπ) μπορεί σε μεγάλο βαθμό να γκρεμίσει το σαθρό οικοδόμημα των ΓΤΟ που τόσο προκλητικά μας έβαλαν στη ζωή μας.



Σε μια τέτοια μαζική επιστροφή ο κύριος όγκος παραγωγής των ΓΤΟ που τώρα πηγαίνουν ως ζωτροφή θα κατέρρευε και πολύ σύντομα ο εφιάλτης των ΓΤΟ θα γινόταν παρελθόν. Επίσης σε μια τέτοια μαζική επιστροφή η διακοπή της ροής του χρήματος των καταναλωτών στις δύο φούσκες (της βιομηχανικής κτηνοτροφίας και των ΓΤΟ) και η διοχέτευση αυτού του χρήματος σε αιεφόρες και δίκαιες πρακτικές (οικολογικές καλλιέργειες, ειρηνική διατροφή) θα έδιναν τις πολυπόθητες λύσεις στα σημερινά αδιέξοδα. Η επισιτιστική κρίση, η περιβαλλοντική μόλυνση και καταστροφή, η σπατάλη και η εξάντληση των πεπερασμένων φυσικών πόρων, η υποκατάσταση της τροφής μας από τοξική ύλη μη-τροφή, η κακόβουλη μονοπώληση της τροφής, ο έλεγχος της σκέψης μας, της υγείας μας και της συμπεριφοράς μας μέσα από το κυρίαρχο διατροφικό μοντέλο και τέλος όλος αυτός ο φαύλος κύκλος που τώρα προκαλείται και οξύνεται από τη παρασιτική και καταστροφική φούσκα της αγρο-βιομηχανίας (βιομηχανική κτηνοτροφία και ΓΤΟ), θα υποχωρούσε και θα έσβηνε. Μια τέτοια θετική εξέλιξη θα μας έδινε την λυτρωτική δυνατότητα να προλάβουμε να θεραπεύσουμε και να αποκαταστήσουμε τον πλανήτη και τη βιοποικιλότητά του πριν η ύβρις της βιοτεχνολογίας (αλλά και των άλλων «τεχνολογιών» που μυστικά και ύπουλα δοκιμάζονται) μας βλάψει ανεπανόρθωτα.

Έτσι η επιστροφή στη φυτοφαγία με πραγματική, φυσική ανεπεξέργαστη τροφή που παράγεται δίκαια για τους ανθρώπους, τα ζώα και το οικοσύστημα δεν μπορεί να απορριφθεί ως κάτι δευτερεύον ή άσχετο με το θέμα των ΓΤΟ. Η ίδια η στόχευση του αντιπάλου στην πεπτική μας ανατομία και στην άλωσή της είναι η καλύτερη απόδειξη ότι εκεί δίνεται η κύρια μάχη για την συνολική μας άλωση και ότι εκεί θα πρέπει πρώτα και κύρια να εστιάσουμε.

Απέναντι λοιπόν στη ζοφερή συγκυρία που διαμορφώνεται η επιστροφή στη φυτοφαγία προβάλλει ως η πλέον απελευθερωτική και ανατρεπτική πρακτική γιατί φέρει μέσα της το σπόρο της αμφισβήτησης όλου αυτού του νοσηρού σκηνικού. Επιπλέον είναι η οριστική αλλά και βαθύτατα συμβολική επιστροφή μας εκεί όπου

πάντα ανήκαμε: σε έναν τρόπο ζωής που απορρέει από την αρχή της περιεκτικής δικαιοσύνης (veganism) και ο οποίος μας επανασυνδέει με την σοφία του μητρικού οικοσυστήματος που μας περιβάλλει και με την αλήθεια της πεπτικής ανατομίας μας και του αισθανόμενου ανθρώπου που φέρουμε μέσα μας.

Πηγή/φωτογραφίες: veganism-now.blogspot.gr