

# ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ (του Δημήτρη Αβούρη)



Παραμύθι και ποίηση είναι η μόνη απάντηση στους διαταραγμένους καιρούς μας, όπου η ψυχή ψάχνει κάπου να πιαστεί, όπου τα μάτια αναζητούν το κάλλος, όπου ο νους αγωνιά να γοητευθεί για να πράξει. Παραμύθι και ποίηση οδήγησαν το ανθρώπινο γένος στην εξέλιξη μέσα από την ευγένεια κάθε συναισθήματος.

Με παραμύθι και ποίηση θα ενωθούμε οι σύγχρονοι κατατρεγμένοι για να αντιμετωπίσουμε τον παραλογισμό των εξουσιών.

---

Με όπλα διαχρονικά πνευματικά, θα πολεμήσουμε τους διεφθαρμένους δολοπλόκους που μας κυβερνούν. Με στρατούς εννοιών, ιδεών και πρωτοβουλιών, με ήθος και αξιοπρέπεια θα αντιμετωπίσουμε τους εντελώς αναξιοπρεπείς, που μιλούν εξ ονόματός μας μια γλώσσα υποταγμένη σε διεθνή οικονομικά κέντρα.

Αυτός ο λόγος τους δεν συγκινεί, μόνο νομοθετεί. Καταστρέφουν, συρρικνώνουν τη γλώσσα κάνοντάς την από ξύλινη έως ανόητη.

Ήρθε η ώρα να ξαναμνηθούμε στη σοφία των αιώνων, με το παραμύθι. Ήρθε η ώρα να ανταμώσουμε στην καθαρότητα του λόγου, για να ανταμωθούμε σε κάθε δρόμο όχι με κομματικά πλακάτ, αλλά

με στίχους και ρήσεις ποιητών.

Σαν να 'ρθε η ώρα τα παιδιά μας να μάθουν γράμματα κι εμείς να μάθουμε για τις νεραντζιές και τις λεμονιές μέσα από την ποίηση.

Ο λαός ανέκαθεν αγαπούσε τους ποιητές του. Οι εξουσίες ποτέ!

Ο λαός αγαπούσε το παραμύθι του. Οι εξουσίες το παραμύθιασμα.

Γι' αυτό κι εμείς, οι πολλοί, οι ανώνυμοι, τα παιδιά, οι παππούδες, οι γιαγιάδες θα βρούμε ένα σπίτι παραμυθένιο γεμάτο ποίηση για να συνεχίσουμε να λεγόμαστε Άνθρωποι. Για να μη φοβόμαστε «το χάλκεον χέρι του φόβου» που τρομοκρατεί και νεκρώνει ζωές και δεν έχει καμία παραμυθία να προσφέρει.

Η Ακαδημία Ποίησης και Παραμυθιού είναι μια πραγματικότητα και μπορείτε να τη βρείτε στο <http://poetry-folktale-academy.gr> και χωράει όλους όσοι επιθυμούν να μιλήσουν και να ακούσουν ένα λόγο που θεραπεύει και αξιώνει επικοινωνία αισθήσεων.

Χωράει όσους «δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό» και όσους πιστεύουν ότι «εθνικόν είναι το αληθές».

Η Ακαδημία Ποίησης και Παραμυθιού «είναι τέκνο της ανάγκης» και μια συνάντηση όσων θέλουν για ανταμοιβή των κόπων τους την ελπίδα.

Την ανταμοιβή δηλαδή των παραμυθάδων και των ποιητών. Η φιλοδοξία της, μία. Να μιλήσει πανανθρώπινα για να κοιταζόμαστε στα μάτια, για να αγγίξουμε τον κόσμο, για να ονειρευόμαστε και να πράττουμε.

Για να μην πιστέψουμε ποτέ ότι οι ποιητές είναι νεκροί, ότι τα παραμύθια λένε ψέματα και ότι η ζωή μας ανήκει σε άλλους.

**Πηγή: Ελευθεροτυπία, e-net.gr**

Φωτό: wikimedia