

ΡΥΠΑΝΣΗ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ “ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ” ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ



Η ρύπανση και όχι οι ασθένειες, είναι ο μεγαλύτερος «δολοφόνος» στις αναπτυσσόμενες χώρες, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 8,4 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Αυτός ο αριθμός είναι περίπου τριπλάσιος του αντίστοιχου των θανάτων από ελονοσία και 14πλάσιος των θανάτων που προκαλούνται από επιπλοκές του HIV/AIDS. Ωστόσο, ο παράγοντας της ρύπανσης λαμβάνει ελάχιστη προσοχή από τη διεθνή κοινότητα.

«Οι τοξικές περιοχές μαζί με την ρύπανση των υδάτων και του αέρα προκαλούν τεράστια επιβάρυνση στα συστήματα Υγείας των αναπτυσσόμενων χωρών», τονίζει ο Richard Fuller, πρόεδρος του Ινστιτούτου Pure Earth/Blacksmith, το οποίο ως μέρος της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Υγεία και τη Ρύπανση (GAHP), συμμετείχε στην εκπόνηση της εν λόγω μελέτης. Η GAHP είναι ένα σώμα σύμπραξης από διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις, επιστημονικές οργανώσεις καθώς και οργανώσεις από την κοινωνία των πολιτών.

«Η χημική ρύπανση και η ρύπανση του αέρα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς σε αυτές τις περιοχές στις αναπτυσσόμενες χώρες και αν συνυπολογιστεί η συνολική επιρροή στην υγεία των ανθρώπων, τότε «οι συνέπειες είναι ολέθριες», σημειώνει ο Fuller μιλώντας στο Inter Press Service.

«Μπορεί οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες έχουν λύσει σε

μεγάλο βαθμό τα δικά τους προβλήματα ρύπανσης, όμως ο υπόλοιπος κόσμος χρειάζεται βοήθεια. Παρ' όλ' αυτά η ρύπανση έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τον τρέχοντα σχεδιασμό των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης (SDG)», λέει ο Fuller.

Οι Στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης (SDG) είναι ένα νέο πρόγραμμα του ΟΗΕ για αναπτυξιακή βοήθεια για τα επόμενα 15 χρόνια. Κράτη, ανθρωπιστικές οργανώσεις και διεθνείς δωρεές αναμένεται να ευθυγραμμίσουν τη χρηματοδότηση και τη βοήθειά τους με αυτούς τους στόχους, όταν θα ανακοινωθούν επίσημα τον Σεπτέμβριο του 2015.

«Η ρύπανση χαρακτηρίζεται μερικές φορές ως άορατος δολοφόνος... ο αντίκτυπός της είναι δύσκολο να εκτιμηθεί επειδή οι στατιστικές για την υγεία μετρούν τις ασθένειες και όχι τη ρύπανση. Το αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζεται λανθασμένα ως δευτερεύον ζήτημα, όταν στην πραγματικότητα απαιτεί σοβαρή αντιμετώπιση άμεσα», προσθέτει ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Pure Earth/Blacksmith.

Η ανάλυση της GAHP ενσωματώνει νέα στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλους οργανισμούς, διαπιστώνοντας ότι 7,4 εκατομμύρια θάνατοι οφείλονται σε πηγές ρύπανσης που προέρχονται από τον αέρα, το νερό, τις αποχετεύσεις και τις συνθήκες υγιεινής. Ακόμη ένα εκατομμύριο θανάτων οφείλονται σε τοξικά χημικά και βιομηχανικά απόβλητα που μεταφέρονται μέσω του αέρα, του νερού, του εδάφους και των τροφίμων, από μικρούς και μεσαίους παραγωγούς σε φτωχές χώρες.

«Η επιβάρυνση στην υγεία από την περιβαλλοντική μόλυνση σε αυτές τις χώρες είναι ισχυρότερη από τις επιπτώσεις των λοιμωδών νοσημάτων και το κάπνισμα», υπογραμμίζει ο Jack Caravanos, καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο City της Νέας Υόρκης και τεχνικός σύμβουλος στο Ινστιτούτο Blacksmith.

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στην υγεία από τη μόλυνση χιλιάδων τοξικών περιοχών με μόλυβδο,

υδράργυρο, εξασθενές χρώμιο και ληγμένα φυτοφάρμακα».

Σε ό, τι αφορά τους θανάτους ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότεροι, καθώς οι έρευνες για την έκταση του προβλήματος έχουν μόλις ξεκινήσει. «Βρήκαμε πρόσφατα περιοχές γεμάτες με ληγμένα φυτοφάρμακα στην Ανατολική Ευρώπη, τα οποία περιέχουν κάποιες πολύ τοξικές χημικές ουσίες», αναφέρει ο Caravanos.

«Αυτές οι χημικές ουσίες μεταφέρονται μέσω του εδάφους, των υδάτων και του αέρα “ταξιδεύοντας” σε μεγάλες αποστάσεις, και μερικές φορές βρίσκονται σε καλλιέργειες και τρόφιμα», εξηγεί. Σύμφωνα με έρευνα του 2012 από το Ινστιτούτο Blacksmith, απόβλητα εξόρυξης, χυτήρια μολύβδου, βιομηχανικές χωματερές και άλλες τοξικές περιοχές επηρεάζουν την υγεία 125 εκατομμυρίων ανθρώπων σε 49 αναπτυσσόμενες χώρες.

«Ολοένα και περισσότερα επιστημονικά στοιχεία αποκαλύπτουν μια σειρά από ασθένειες, στις οποίες περιλαμβάνονται, ο καρκίνος, οι καρδιακές παθήσεις, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, ο αυτισμός, το Αλσχάιμερ, η κατάθλιψη κ.α, που συνδέονται με τη συνεχώς αυξανόμενη ποσότητα τοξικών χημικών στα σώματά μας», λέει ο Julian Cribb, συγγραφέας του βιβλίου «Δηλητηριασμένος Πλανήτης: πώς η συνεχής έκθεση σε ανθρωπογενή χημικά θέτουν τη ζωή σας σε κίνδυνο» (“Poisoned Planet: how constant exposure to man-made chemicals is putting your life at risk”).

«Υπάρχουν τουλάχιστον 143.000 τεχνητές χημικές ουσίες καθώς και ένας εξίσου μεγάλος αριθμός χημικών που απελευθερώνονται από την εξόρυξη, την καύση ορυκτών καυσίμων και τη ρίψη αποβλήτων», αναφέρει ο Cribb.

«Περίπου 1.000 νέες βιομηχανικές χημικές ουσίες απελευθερώνονται κάθε χρόνο, οι οποίες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν δοκιμαστεί για την επίπτωση που έχουν στην υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπου και του περιβάλλοντος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή/φωτό: tvxs.gr