

# ΤΟ “ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ” ΣΕ GOLDMAN SACHS ΚΑΙ SHELL



Το «βραβείο της ντροπής» απένειμε το ελβετικό τμήμα της οργάνωσης Greenpeace, στην αμερικανική τράπεζα Goldman Sachs, σύμβολο και την πετρελαϊκή εταιρεία Shell, η οποία κατηγορείται ότι έχει συμβάλει στη μείωση των αιώνιων πάγων της Αρκτικής.

Τα βραβεία αυτά απονέμονται κάθε χρόνο στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) του Νταβός σε επιχειρήσεις που κατηγορούνται για «παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» ή επειδή διέπραξαν ιδιαίτερα σοβαρά περιβαλλοντικά εγκλήματα».

---

Η Goldman Sachs παίρνει το βραβείο της επιτροπής, η οποία έκρινε πως η αμερικανική τράπεζα υπήρξε ένας «κεντρικός πρωταγωνιστής της παγκοσμιοποίησης, τροφοδοτώντας τα κέρδη μερικών ελάχιστων κατεχόντων μέσω τεράστιων ανισοτήτων και της ένδειας μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού».

Η Greenpeace Ελβετίας και η Διακήρυξη της Βέρνης, μια ελβετική μη κυβερνητική οργάνωση, κατήγγειλαν επίσης τους «διευθυντές της Goldman Sachs, οι οποίοι ελέγχουν την περιστρεφόμενη πόρτα, κατέχοντας διαδοχικά θέσεις στους κόλπους της τράπεζας και δημόσιες ή πολιτικές θέσεις, και εξασφαλίζουν για τον εαυτό τους τις δουλειές του αύριο».

Σύμφωνα με τον Μίκαελ Μπαουμγκάρτνερ, μέλος της επιτροπής, «η Goldman Sachs είναι όχι μόνον ένας από τους κύριους

ωφελημένους της οικονομικής κρίσης, αλλά κατέχει επίσης μια κυρίαρχη θέση στο καζίνο των πρώτων υλών». «Η τράπεζα άρχισε να αποσταθεροποιεί τις τιμές και αν οι τιμές των τροφίμων σπάσουν και πάλι όλα τα ρεκόρ, όπως το 2008, εκατομμύρια άνθρωποι θα πεινάσουν και θα εξαθλιωθούν».

Η αγγλο-ολλανδική εταιρεία Shell έλαβε το βραβείο του κοινού, έπειτα από On-Line ψηφοφορία 41.800 ανθρώπων. Κατηγορείται ότι συνέβαλε στην κλιματική αλλαγή μέσω των υπεράκτιων πετρελαϊκών εγκαταστάσεών της στην Αρκτική.

Με αυτές τις γεωτρήσεις, η Shell «ποντάρει σ' έναν από τους τελευταίους φυσικούς παράδεισους στη γη και θέτει σε κίνδυνο 4 εκατομμύρια προσωπικό καθώς και μια απίστευτη πανίδα» σημειώνει η Greenpeace.

Για τον Κούμι Ναϊντού, διευθυντή της Greenpeace International, «η Shell επένδυσε 4,5 δισ. δολάρια σ' ένα ανόητο σχέδιο, πολύ παρακινδυνευμένο και το οποίο δεν είναι παρά πηγή προβλημάτων».

Εκτός από τις δύο που κέρδισαν το “βραβείο της ντροπής” 2013, κατονομάσθηκαν άλλες πέντε επιχειρήσεις: οι Alstom (Γαλλία), Coal India (Ινδία), G4S (Βρετανία), Lonmin (Νέα Ζηλανδία) και Repower (Ελβετία).

Το 2012, τα βραβεία αυτά είχαν απονεμηθεί στην αμερικανική τράπεζα Barclays και στον βραζιλιάνικο όμιλο πρώτων υλών Vale.

**Πηγή/φωτό: Tnxs**