


Η ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΝΙΑΣ (του Αλέξανδρου Μπέλεση)

 Η ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΝΙΑΣ είναι μια ομόφωνη οικουμενική πανανθρώπινη αναγνώριση της αρχής της συμπόνιας και της σημασίας της στην καθημερινή ζωή και τις διεθνείς σχέσεις. Είναι αποτέλεσμα μιας ανοικτής και συνεργατικής πρωτοβουλίας.

Το 2008 άνθρωποι από όλα τα έθνη, τις πίστεις και τις κουλτούρες πρόσθεσαν τις δικές τους λέξεις σε αυτήν κατά τη διαδικασία σχηματοποίησής της. Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, χιλιάδες άνθρωποι από 100 χώρες πρόσθεσαν τη φωνή τους σε αυτήν.

Η ιστορία της έχει ως εξής: Το Φεβρουάριο του 2008 η Karen Armstrong κέρδισε το βραβείο TED για την ιδέα της να βοηθήσει στη δημιουργία και προβολή μιας Χάρτας Συμπόνιας, ενός κειμένου που θα ενσωματώνει σε λέξεις μια σύγχρονη οικουμενική ερμηνεία και αίτηση για Συμπόνια ως θεμελιώδη αξία της ζωής. Από τότε η ιδέα αυτή προχώρησε αρκετά και με τη συμμετοχή ανθρώπων από όλο τον κόσμο ολοκληρώθηκε η διακήρυξή της, η οποία παρουσιάστηκε επίσημα στον κόσμο στις 12 Νοεμβρίου 2009. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν αποτελεί έναν οργανισμό αλλά κάθε «μέλος» αποτελεί τον εκπρόσωπο της Χάρτας.

Όσοι θέλουν να γίνουν συμμετοχοί στην προσπάθεια αυτή δεν έχουν παρά να μάθουν περισσότερα ζητώντας πληροφορίες στο partner@charterforcompassion.org

Η ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΝΙΑΣ – THE CHARTER OF COMPASSION

Η αρχή της συμπόνιας βρίσκεται στην καρδιά όλων των θρησκευτικών, ηθικών και πνευματικών παραδόσεων καλώντας μας να φερόμαστε πάντα στους άλλους όπως θα θέλαμε να μας φέρονται αυτοί.

Η συμπόνια μας ωθεί να εργαζόμαστε ακούραστα προκειμένου να ανακουφίσουμε τον πόνο των όντων που είναι δίπλα μας, να εκθρονίσουμε εαυτούς από το κέντρο του κόσμου, να τιμήσουμε την απαραβίαστη ιερότητα κάθε ανθρώπινης ύπαρξης και να φερόμαστε στον καθένα, χωρίς εξαιρέσεις, με απόλυτη δικαιοσύνη, ευθυδικία (ισότητα) και σεβασμό.

Είναι επίσης αναγκαίο τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή μας να αποφεύγουμε συστηματικά τον πόνο και να δείχνουμε κατανόηση σε όσους υποφέρουν από αυτόν. Να αποφεύγουμε να μιλάμε ή να δρούμε βίαια με κακεντρέχεια, σοβινισμό, ατομικό συμφέρον, να οδηγούμε σε ένδεια, να εκμεταλλευόμαστε ή να αρνούμαστε βασικά δικαιώματα σε οποιονδήποτε. Η υποκίνηση του μίσους με τη μείωση των άλλων – ακόμα και αν αυτοί είναι εχθροί μας- αποτελεί μια άρνηση του ανθρωπισμού όλων μας. Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε αποτύχει να ζήσουμε με συμπόνια και κατανόηση και ότι στο όνομα της θρησκείας αυξήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις η ανθρώπινη δυστυχία.

Καλούμε λοιπόν όλους τους άντρες και τις γυναίκες

- να επαναφέρουμε τη συμπόνια στο επίκεντρο της ηθικής και της θρησκείας επανερχόμενοι στην αρχαία αρχή ότι κάθε ερμηνεία των γραφών η οποία εκτρέφει τη βία, το μίσος και την περιφρόνηση είναι παράτυπη,
- να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι άνθρωποι λαμβάνουν ενημέρωση με σεβασμό και ακρίβεια για τις άλλες παραδόσεις θρησκείας και κουλτούρες,
- να ενθαρρύνουμε τη θετική αποτίμηση και κρίση όσον αφορά στην πολιτιστική και θρησκευτική ποικιλομορφία,
- να καλλιεργήσουμε τη συμπάθεια για όλα τα δεινά των ανθρώπων, ακόμα και αυτών που θεωρούνται εχθροί (μας).

Πρέπει επειγόντως να κάνουμε τη συμπόνια μια καθαρή, φωτεινή και αποτελεσματική δύναμη στον πολωμένο κόσμο μας. Ριζωμένη σε μία αποφασιστικότητα αρχής η οποία θα υπερβαίνει τον εγωισμό, η συμπόνια μπορεί να ρίξει τα πολιτικά, δογματικά, ιδεολογικά και θρησκευτικά σύνορα.

Γεννημένη από την δική μας αλληλεξάρτηση, η συμπόνια είναι πρωταρχικής σημασίας στοιχείο για τις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και για την ολοκλήρωση του ανθρωπισμού. Αποτελεί το μονοπάτι προς τη διαφώτιση, και ουσιώδη και αναντικατάστατη αρχή προς τη δημιουργία μια δίκαιης οικονομίας και μιας ειρηνικής παγκόσμιας κοινότητας.

(Πηγή: <http://charterforcompassion.org>)

Σχόλιο-παρουσίαση: Αλέξανδρος Μπέλεσης,

Μέλος της ΜΚΟ Σόλων

info@solon.org.gr

23 Νοεμβρίου 2009