

# 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ VEGANISM

✘ Την 1<sup>η</sup> Νοεμβρίου 1944, μία ομάδα πρωτοπόρων οραματιστών με επικεφαλής τον Donald Watson, διατυπώνει ρητά, μέσω της παρουσίασης μιας συνολικής φιλοσοφίας αντι-καταπίεσης, την παραίτηση της από την βία, την εκμετάλλευση και την καταπίεση κάθε ατόμου, είτε αυτό είναι ζώο είτε άνθρωπος και εγκαινιάζει την νέα εποχή σεβασμού της ζωής, ανεξαρτήτως είδους.

Είναι η ημέρα που ανακοινώνεται στην Αγγλία η ίδρυση της **Vegan Society** και καταγράφεται στο λεξιλόγιο μας η λέξη: **veganism**.

Ο **veganism** είναι μια κοσμοθεωρία που υποστηρίζει την κατάργηση της καταπίεσης οποιουδήποτε όντος, ανθρώπινου ή μη, καθώς και την αποκήρυξη του ρατσισμού προς τους ανθρώπους με αναπηρία, του σεξισμού, του ετεροσεξισμού (ρατσισμός των ετερόφυλων προς τους ομοφυλόφιλους), του ρατσισμού με βάση την ηλικία, την κοινωνική τάξη, το είδος (speciesism). Ως κίνημα στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης μας με τα ζώα και τη φύση, από σχέση εκμετάλλευσης σε σχέση σεβασμού και δικαίου, ώστε τα ζώα να ζουν πλήρως ελεύθερα σύμφωνα με τη φύση τους, χωρίς να υφίστανται ουδεμία βλάβη και καταπίεση από τον άνθρωπο.

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο, έχουν επιλέξει τον **vegan** τρόπο ζωής, καταργώντας σε ατομικό επίπεδο κάθε μορφή εκμετάλλευσης των ζώων, είτε αφορά την διατροφή (άρνηση κατανάλωσης κάθε ζωικού προϊόντος: κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, αυγά, γαλακτοκομικά, μέλι και τα παράγωγά τους), την ένδυση, την ψυχαγωγία, τον καλλωπισμό, την καθαριότητα ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Οι **vegan**, θέτουν ως **πολιτική και ηθική δέσμευση**, την επιλογή αλλά και το χρέος που έχουμε στη σημερινή πολιτισμένη κοινωνία, **να ζήσουμε χωρίς να συμμετέχουμε στη χρήση, στην εκμετάλλευση και στην θανάτωση των ζώων**. Επιπλέον, μέσα από συγκεκριμένες ευαισθητοποιημένες επιλογές, όπως είναι η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, η βιολογική καλλιέργεια, το δίκαιο εμπόριο κλπ, προάγουν τον εναλλακτικό τρόπο ζωής, που αναπτύσσεται στην εποχή μας και ο οποίος είναι δυνατόν να δώσει λύσεις στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Οι **βίγκαν της Αθήνας** είναι μια συλλογικότητα, η οποία με την εκπαιδευτική της δράση προσπαθεί να κάνει κατανοητό ότι ο ρατσισμός προς τα ζώα (speciesism) ως η πιο διαδεδομένη μορφή καταπίεσης που υφίσταται σήμερα, ενισχύει γενικότερα την αντίληψη του ρατσισμού μέσα στην κοινωνία και ότι ο **veganism** είναι η θετική, αποτελεσματική απάντηση στην εξάλειψη κάθε ρατσισμού.

**ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ για περισσότερες πληροφορίες**

Οι βίγκαν της Αθήνας – <http://www.athensvegans.blogspot.com>

E-mail για επικοινωνία: [athensvegans@gmail.com](mailto:athensvegans@gmail.com)

L.O.V.E. – Living Opposed to Violence and Exploitation

– <http://loveallbeings.org>

The Vegan Ideal – <http://veganideal.org>

Vegan Society – <http://www.vegansociety.com>

The abolitionist approach – <http://www.abolitionistapproach.com>

**Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf**

**31 Οκτωβρίου 2009**