

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (του Γιάννη Ζήση)



Μετά από ένα εγχείρημα δύο μηνών, ανάκαμψης των χρηματιστηρίων και του γενικότερου οικονομικού ψυχολογικού κλίματος, μπορούμε να εικάσουμε **βάσιμα με ποιο τρόπο διαμορφώθηκε τελικά αυτό το νέο κλίμα**, με τις αισιόδοξες δηλώσεις των CEOs και πρόσφατα με τα αποτελέσματα της Wells Fargo κλπ. Προφανώς, για την «επίτευξη» αυτής της «αισιοδοξίας» δεν είναι επαρκείς οι αμιγείς τραπεζικές εργασίες και μάλιστα σε περίοδο ύφεσης, διαμορφώνοντας κέρδη από κατεστραμμένες οικονομικές βάσεις.

Το κλειδί βρίσκεται στο γεγονός ότι **ένα μέρος της επιχειρηματικότητας των τραπεζών**, γιατί αυτές μπόρεσαν να διαθέσουν νέο κύκλο ρευστότητας μέσα από τα σχέδια διάσωσης, **βρίσκεται στις επενδύσεις που έκαναν στις χρηματιστηριακές πράξεις και στο αβαντάρισμα των χρηματιστηρίων από τα σχέδια διάσωσης**. Δηλαδή στην άντληση κεφαλαίων και στην παρουσίαση εικόνας κερδών μέσα από χρηματιστηριακές πράξεις που επέτρεψαν την αναστροφή του κλίματος, δεσμεύοντας προφανώς μέρος των σχεδίων διάσωσης σε χρηματιστηριακό κύκλο εργασιών και στη χρηματιστηριακή επιχειρηματική επενδυτική επιχειρηματικότητα, ανατροφοδοτώντας ταυτόχρονα αλυσιδωτά θετικά αποτελέσματα με προοπτική την περαιτέρω ενίσχυση του οικονομικού κλίματος.

Αυτή η χρηματιστηριακή άνοδος και «άνοιξη», πρέπει κάποια στιγμή «να κάνει ταμείο» με την πραγματική οικονομία, εκτός χρηματιστηρίου, και σίγουρα θα κάνει ένα θετικότερο ταμείο επηρεάζοντας το ψυχολογικό κλίμα και επηρεάζοντας εν γένει την οικονομική δραστηριότητα. Αυτό το ταμείο όμως θα 'ναι πολύ διαφορετικό από την χρηματιστηριακή εικόνα και την βραχυχρόνια κερδοσκοπία μέσω της οποίας διαμορφώνονται θετικά αποτελέσματα.

Πρέπει να δημοσιοποιηθούν αναλυτικά κατηγοριοποιημένα τα όποια θετικά αποτελέσματα και κέρδη αποσυνδεδεμένα από τα σχέδια διάσωσης και από την διαμόρφωση και την κατεύθυνση της χρηματιστηριακής αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, θα είναι σαν να κυφορείται μια ευρύτερη συννεοχή και μια μίνι χρηματιστηριακή φούσκα εν μέσω της κρίσης, με κίνδυνο αυτή κάποια στιγμή αν σπάσει να έχουμε έναν νέο κύκλο καθόδου. Εάν συμβεί αυτό, τότε θα υποστούμε μια πιο επαχθή και εδραιωμένη ατμόσφαιρα οικονομικής ύφεσης και κρίσης.

16 Απριλίου 2009

Γιάννης Ζήσης Δημοσιογράφος-Συγγραφέας

Μέλος της ΜΚΟ Σόλων